



Uddannelse for en bæredygtig fremtid

Konference
6. marts 2019



VUC Videnscenter

Nyhedsbrev, februar 2019

- [Særnummer: Verdensmålene - og uddannelse for en bæredygtig fremtid](#)
- [Hvad kan du gøre?](#)
- [Kom til VUC Deler Viden konferencen 'Uddannelse for en bæredygtig fremtid' onsdag den 6. marts kl. 9:30 - 16:00 i Middelfart](#)
- [Her kan du læse om eller høre flere af oplægsholderne som deltager på konferencen - hvis du ikke kan vente til marts](#)
- [Andre relevante links om verdensmålene og uddannelse](#)

Særnummer: Verdensmålene - og uddannelse for en bæredygtig fremtid

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, også kaldt 'Verdensmålene', er for alvor ved at være kendt i den brede befolkning. Målene blev vedtaget af FN's generalforsamling i 2015, og forpligter alle lande på give deres bidrag til at målene opnås inden 2030. De 17 verdensmål sammenfatter de eksistentielle udfordringer verden står overfor i dag. **Og der er brug for handling.** Udfordringerne er globale, og knytter sig særligt til forbrug og ulighed; at klodens ressourcer er begrænsede og

ulige fordelt. Det handler ikke længere alene om, at dem der har lidt skal have mere. Men også om at dem, der har meget, må give afkald på noget, hvis vi vil opretholde (genskabe) en bæredygtig klode.

Verdensmålene er ambitiøse, og tiden er knap.

Der er brug for et paradigmeskifte, fra fokus på vækst i forestillingen om, at vi kan vokste ubegrænset, og at klodens ressourcer er ubegrænsede. Til fokus på fordeling af klodens begrænsede ressourcer, og bæredygtig udvikling. Der er grænser for kvantitativ vækst – men ikke grænser for kvalitativ vækst. **Det er kvalitet og bæredygtighed, vi skal sætte i centrum.**

Oplysning og viden er helt central for at vi kan forstå problemernes omfang og kompleksitet, og betydningen af vores **adfærd og handlinger**. Verdens tilstand bekymrer, og nu mere vi ved desto mere bliver vi bekymret. Mange unge og voksne oplever frustrationer, afmagt og handlingslammelse i mødet med vanskelighederne ved at gøre noget ved det. Men den bekymrede og pessimistiske indstilling til livet og udviklingen kommer der sjældent noget godt ud af. Der er tvært imod brug for at vi alle engagerer os og gør hvad vi kan for at få udviklingen til at gå i en anden retning. Vi er alle i samme båd – og der er brug for at vi alle handler. Vi må som uddannelsessektor også bidrage og søge at ruste vores kursister til fremtiden med tro på fremtiden. **Og der er faktisk en masse, vi kan gøre – som sektor, ledere og undervisere.**

Omstilling og forandringer er på vej. Flere og flere virksomheder arbejder med bæredygtighed og tænker det ind i deres praksis, strategier og visioner. Stadig større dele af befolkningen kræver handling, og presser politikere, virksomheder samt offentlige institutioner til at gøre noget. Dette vil også komme til VUC-sektoren. Flere VUC'ere er begyndt at tænke det ind i uddannelserne. **Kom og vær med. Sammen kan vi skabe forandring og ruste vores kursister.**

Hvad kan du gøre?

Dette nyhedsbrev har samlet en række gode links til det videre arbejde – og så skal du selvfølgelig med til forårets VUC Deler viden konference 'Uddannelse for en bæredygtig uddannelse'.

**Kom til VUC Deler Viden konferencen
'Uddannelse for en bæredygtig fremtid'
onsdag den 6. marts kl. 9:30 – 16:00 i
Middelfart**

Vi sætter fokus på Verdensmålene og uddannelsernes muligheder for at tænke dette med ind i uddannelserne på vores VUC Deler Viden konference. Vi har sammensat et stærkt program med skarpe oplægsholdere, debattører og proceskonsulenter, der vil bringe deres omfangsrige viden og erfaringer i spil. Helt centrale for dagens oplæg er, hvorfor det er vigtigt at vi som ledere og undervisere i VUC-sektoren bringer verdensmålene ind i uddannelserne og undervisningen samt hvordan vi flytter os fra holdninger til handlinger. Derudover vil der naturligvis være rig mulighed for at høre andres viden om og erfaringer med at sætte det i fokus på uddannelserne, få gode indspark til såvel store som små skridt i den rette retning samt at skabe netværk og bruge hinanden i dette arbejde.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig og dine kolleger [her](#).

Her kan du læse om eller høre flere af oplægsholderne som deltager på konferencen – hvis du ikke kan vente til marts

Læs Steen Hildebrandts publikation 'Verdensmålene – det vigtigste punkt på dagsorden' [her](#). Publikationen indeholder tekster, der tidligere har været bragt som artikler i Ugebrevet Mandag Morgen, og handler alle om bæredygtighed og verdensmålene. Særligt vil jeg anbefale artiklerne *'Det der tæller, skal tælles og fortælles'*, *'Om planetarisk husholdning og forvalterskab'* og *'Mål, grænser og bundlinjer for bæredygtigt lederskab'*.

Hvis du er til **podcasts** kan jeg også varmt anbefale dig at **høre Steen Hildebrandt** på podcasten Bossword *'En samtale om nutidens og fremtidens ledelse'* fra oktober 2018 [her](#) og på *'Fandenivoldsk Forandring'* fra december 2016 [her](#).

Læs om Samtiden Akademi og Nadja Pass arbejde og om samtalsalonerne [her](#) og på **det digitale medie POV** [her](#). Som Nadja Pass så fint udtrykker det: *"Samtidens akademi er et samlingspunkt for alle os, der vil erstatte modløsheden og magtesløsheden med troen på, at det nytter". Og hvorfor det er vigtigt: "Fordi lige nu er det os, der er dem. Vi, der lever lige nu, udgør koblingspunktet mellem fortiden og fremtiden. Som hinandens samtidige er vi dybt afhængige af hinanden. Det er summen af alle vores handlinger, der udgør vores fælles samtid."*

Læs også akademiets ABC med mange gode sproglige begreber og udsagn, der fungerer som stærke argumenter for betydningen af vores handlinger. Læs fx om **Samtalsaloner og Borgerlyst**. Samt om de

trojanske mus, og hvordan det tidligere er lykkedes at skabe store forandringer i samfundet ved at mange mennesker finder sprækker og handler hvor de kan. [Se her](#).

Løs mere om **bæredygtighedskonsulent Johannes Schönau** arbejde i Højskolernes Hus, og om **Højskolernes Bæredygtigheds Netværk** [her](#). Højskolerne har efterhånden fået oparbejdet et netværk af skoler, som på forskellig vis arbejder med bæredygtighed – pædagogisk, i forhold til skolens forbrug af ressourcer, muligheder for at påvirke lokalt og globalt eller politisk ved at deltage i debatter om bæredygtighed og vise nye veje. Netværket er et forum, hvor højskolerne kan dele erfaringer indenfor bæredygtighed. Samtidigt gør netværket en dyd af, at de som skoler forpligter sig til at fortælle om de gode ting, de gør, og hvorfor de gør det. På siden kan du desuden finde en del inspirationsmateriale til fri download for alle.

Læs om **Chora Connections** arbejde med at udvikle en model for en **Verdensmåls-certificering** af folkeskoler og ungdomsuddannelser i Danmark [her](#). Arbejdede startede i samarbejde med Rysensteen Gymnasium og Randersgade Skole i København. Men dette er siden blevet udvidet til flere skoler. Chora Connection udbyder desuden masterclasses i bæredygtighed, se bl.a. [her](#).

Andre relevante links om verdensmålene og uddannelse

Sæt verdensmålene på skemaet. Hent viden om de 17 verdensmål, baggrundsinformation om verdens udviklingstilstande og tendenser, samt konkrete øvelser til de forskellige fag på det digitale lærings-site verdensmaalene.dk.

FN's 17 Verdensmål om bæredygtig udvikling, og de 169 delmål.

Læs om alle målene på Verdens Bedste Nyheders website [her](#). Bliv klogere på, hvad verdensmålene er – og hent grafisk materiale til brug på skolen og i undervisningen.

Læs, hør og se Kate Raworths bud på en ny økonomisk tænkning – det 21. århundredes nye økonomi med det noget spøjse navn 'Doughnut-økonomi' på flere forskellige medier ved blot at google 'Kate Raworth Doughnut economy'. Helt centralt for den nye økonomiske tænkning er, at vi skal bevæge os væk fra den dominerende tænkning om at alt handler om vækst, og sætte fokus på bæredygtighed som helt central for økonomisk tænkning. Økonomi skal ikke længere vækste, økonomi skal trives. Se og hør bl.a. Kate Raworth på TED Talk [her](#). Hør også om Kate Raworths bog "Doughnut-Økonomi – Syv principper for en fremtidig økonomi" på podcasten "Supertanker: En bæredygtig doughnut" fra januar 2019 [her](#).

Folketinget har lavet et **tværpolitisk Netværk for FN's Verdensmål**, med titlen **2030-netværk**. 2030-netværket består af medlemmer fra Folketinget, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. [Læs her](#) om netværket og dets medlemmer – og om **2030-panelet**, der består af 22 stærke profiler udpeget af 2030-netværket som repræsentanter for væsentlige aktører i det danske samfund eller i kraft af deres personlige kapacitet og viden om implementering og opfyldelse af FN's verdensmål nationalt og globalt. Steen Hildebrandt er med i 2030-panelet.

Hvis du er til podcast kan du også høre interessante oplægsholdere og debatter i relation til alle 17 verdensmål på podcastserien "**Historier om Verdensmålene**" [her](#).

Læs om HF & VUC Fyns nye tiltag med en **2-årig hf, kaldet HF BITE**, der sætter fokus på bæredygtighed. BITE står for Bæredygtighed, Internationalisering, Teknologi og Etik. Uddannelsen udbydes med start til august 2019. Se [her](#).



Copyright © VUC Videnscenter 2019

Redaktør: Susanne Murning, smu@vuc.dk

[Opdater profil](#) | [Afmeld nyhedsbrev](#)

